



‘The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes’
- Marcel Proust

Kamieniec Zabkowicki, de ruïnes van het voormalige paleis van Marianne van Oranje



De kasteelvrouw uithangen, anno nu



Superluxe suite, Platinum Palace Hotel Wrocław



Wrocław's historische architectuur



Eindeeloos ontbijten

WEEKENDJE WROCLAW

Komt 'ie: Wrocław, misschien ken je het nog van het EK voetbal 2012, spreek je uit als *vrots-waf*. Tsjja. Echt niet te doen deze West-Slavische taal, maar dat terzijde. Deze laid back studentenstad en historische hoofdstad van de provincie Neder-Silezië, is de beste uitvalsbasis voor je kastelenroute. Van een weekendje doelloos rondwalen langs kathedralen en historische architectuur in de Oude Stad en de imposante Oder rivier en talrijke bruggen. Tot een lokaal biertje of een glas *Zubrówka* wodka op het levendige marktplein met kleurige huizen of in Art Nouveau Hotel Monopol. Wij logeren in het superluxe gerestaureerde Platinum Palace Hotel, net buiten het centrum. Hier kijk je recht in het verleden en heden van de turbulente Boheemse, Oostenrijkse, Duitse en Sovjet geschiedenis van Polen. In het uitstekende restaurant eet je chlodnik, koude bietensoep met zure room en een hardgekookt ei en de onvermijdelijke Pierogi, halvemaanvormige deegcreaties gevuld met kwark of champignons. En op het privéterras van je suite kickstart je je dag met een uitgebreid champagne ontbijt met uitzicht over het naastgelegen park en Chopin op de achtergrond. O ja, niet onbelangrijk, met KLM vlieg je vanaf Schiphol in 2 uur naar deze topstad.

REIS DOOR DE TIJD

Vanaf Wrocław meanderen we op de bonnefooi door deze heuvelachtige provincie. Onderweg doemen links en rechts groene akkers, pittoreske dorpen en rooms-katholieke kerken op. Bij de eenvoudige stallietjes langs de weg koop je zelfgemaakte jam en honing bij de bron. De Poolse cultuur met kenmerkende gastvrijheid en het hechte familieleven worden hier tastbaar. Precies dat.

We maken ons op voor bezoeken aan herrezen monumenten die getuigen van de turbulente geschiedenis van het land en de veranderingen van vandaag de dag, van meer dan veertig jaar centraal geleide economie naar een markteconomie en vervolgens democratie. En na vele oorlogen en annexaties, zijn de goed bewaarde en gerestaureerde kastelen en paleizen nu de trots van de historische monumenten. Want ondanks de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog en het communistische Sovjet regime, zijn veel gebouwen intact gebleven. Van kastelen uit de riddertijd en buitenhuizen van rijke families, tot koninklijke kastelen, weelderige paleizen en herenhuizen van aristocratische families; de beschadigde objecten worden met grote zorg gerestaureerd of gereconstrueerd. De beste manier om de rijke geschiedenis van het land, van na de grauwe politieke en economische periode 1954-1990 en na toetreding tot de EU in 2004, te (her)ontdekken.

Enfin. Wij reden afgelopen lente dus kriskras door Neder-Silezië en streken neer bij indrukwekkende monumenten met onuitsprekbare namen als Kliczków, Książ en Stanisów. In Uroczysko Luxury Hotel, een tot in de puntjes gerenoveerd kasteel dat dateert uit de dertiende eeuw nabij het oude stadje Niemcza, deden we een high tea. Om onze roadtrip te vervolgen naar het high-end spa-stadje Polanica-Zdroj (*pensjonat* Villa Polancia is super, als je hier bent). En via de populaire stad Krakau, door het glooiende heuvelland in het zuiden van Polen, richting de bergketens van Nationaal Park Tatra dat deels in Polen en grotendeels in buurland Slowakije ligt. In de ruige wildernis beklim je 's zomers ver van de massa in je profi outfit de hoogste bergtop op zo'n 2.600 meter. Of je doet ontspannen hikes tussen de locals en Balkan toeristen. En na een dagje in de frisse buitenlucht omringd door belachelijk mooie natuur geniet je van de lokale pot en een biertje in een sfeervolle Koliba houten blokhut. Maar geef er vooral je eigen draai aan.